



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 11 februari 2024

Zesde zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Organist: Wybe Kooijmans

VOORBEREIDING

Orgelspel

Begroeting door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars

We gaan staan

Bemoediging

V: Onze hulp is de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat waarmee zijn hand begon.

Drempelgebed

V: Gij, Eeuwige, in uw verborgenheid

A: die ons geschapen hebt,

V: zie ons aan met ontferming,

A: herschep ons, adem ons open;

V: dat wij herleven op de adem die Gij ons schenkt,

A: en delen in uw Geestkracht.

Amen.

🎵 Lied 217: strofe 1 en 2

Kyriegebed: telkens besloten met lied 301c

♪ Glorialied: lied 217 strofe 3, 4 en 5

We gaan zitten

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

We openen met de kinderen de Bijbel

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst

Profetenlezing: I Samuel 9 en 10 (eigen versie)

♪ Psalm 72: strofe 1, 4 en 6

Evangelielezing: Marcus 1, vers 35 t/m 45

♪ lied 440: strofe 1, 3 en 4

Overdenking

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

♪ lied 527

Aandacht voor de collecten bij de uitgang
of via de GIVT of kerk-app:

50% voor Kerk in Actie, voor Noodhulp aan
vluchtelingen in Griekenland

Opvang voor gestrande vluchtelingen
Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.

Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.



Givt
Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven



25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De kinderen komen terug

Dankgebed en Voorbeden: telkens besloten met

Onze Vader

We gaan staan

🎵 Slotlied: lied 792

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee en de mogelijkheid om met de predikant en elkaar na te praten.

De bloemen die vorige week bijeen werden gebracht in de Oecumenische viering zijn gebracht naar de diverse verzorgingshuizen in Naarden en Bussum.

Het grote bloemstuk uit de verbintenisdienst is gebracht naar het C' est la Vie-huis hier in Naarden.

Het bloemstuk op de tafel was een geschenk voor de aangetreden predikant en zijn vrouw.

Aanstaande woensdag 14 februari is het **Aswoensdag**, het begin van de 40-dagentijd.

Wie de viering van deze tijd van inkeer en bezinning eens wil meemaken, is van harte welkom in de St. Vituskerk aan de Turfpoortstraat, om 19.00 uur. In de Mariakerk in Bussum begint de viering om 19.30 uur.

Volgende week

Zondag 18 februari **1e zondag van de 40-dagentijd**

Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur

Voorganger: ds. Dick Pruiksma uit Weesp

Naar aanleiding van de oorlog in Israël en de Gazastrook, hielden we sinds november een kwartier stilte voor vrede. In overleg met de parochie hebben we bedacht dat de oecumenische vespers in de 40-dagentijd daarvoor in de plaats zullen komen.

De **1^e vesper** vindt plaats op zondagavond 18 februari
Grote of Sint Vituskerk – 19.30
Voorganger: ds. Peter Korver

De **2^e vesper** is op zondag 25 februari
RK-Sint Vituskerk – 19.30 uur
Voorganger: ds. Jan Peter Schouten

Van harte welkom bij deze mooie oecumenische initiatieven!